

Project Reisgenoot

Langzamerhand komt de veertigdagentijd weer in zicht. Op 22 februari begint deze voorbereidingstijd op Pasen. Net als vorig jaar organiseren ds. Willemijn van Dijk en ouderenpastor Esther van Bijsterveld het Project Reisgenoten voor de gehele Protestantse Gemeente Haarlem. Dus niet alleen voor wijk Centrum en Schalkwijk, maar ook gemeenteleden van Oost worden nadrukkelijk uitgenodigd!

De opdrachten zijn gericht op het elkaar beter leren kennen én op het samen voorbereiden op Pasen. Bijvoorbeeld door mooie muziek te delen waar jullie in de Paastijd graag naar luisteren. Of door samen een wandeling te maken, elkaar een kaartje te schrijven, en door samen een korte Bijbelstudie te doen en/of naar een podcastaflevering te luisteren. Sommige opdrachten van de voorgaande jaren worden ook dit jaar weer gebruikt, maar er zijn ook nieuwe opdrachten.

Ben je enthousiast geworden en wil je deelnemen aan Reisgenoten?

Meld je dan vóór 13 februari aan:

- ds. Willemijn | predikant@bavo.nl
- ouderenpastor Esther | ouderenpastor@pghaarlem.nl
- of via telefoon | 06 – 18 15 46 10

Wil je eerst meer informatie over dit project? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!