

Inspirerende Bronnen



De gezamenlijke kerken van Haarlem Schalkwijk nodigen je van harte uit om deel te nemen aan een aantal activiteiten die in de wijk worden georganiseerd. Inspiratie om de hoek!

Agenda winter/voorjaar 2023 | 'Pelgrimage'

WO 25 januari	Wandeltocht van Heemstede naar Auschwitz
WO 8 februari	Filmavond 'Lourdes'
WO 22 februari	Filmavond 'The Way'
WO 22 maart	Jeruzalem: heilige stad?!
WO 12 april	Reis naar Mekka
WO 10 mei	Gemeente pelgrimage en gezamenlijke maaltijd

Thema Pelgrimage

Lourdes, Santiago de Compostela, Jeruzalem en Mekka: het zijn klassieke bestemmingen voor een pelgrimagedocht. Pelgrimeren is populair maar al zo oud als de mensheid. Waarom gaan mensen op stap? Voor de meeste pelgrims geldt dat ze anders terugkomen dan dat ze vertrokken.

Woensdag 25 januari | 20.00 uur | Ontmoetingskerk

Wandeltocht van Heemstede naar Auschwitz

Philie Burgers en Teun de Vries

'Vandaag is het de 1e dag van 20 km lopen, de rugzak moet zich nog naar mij voegen en ik naar mijn rugzak.' Een citaat uit één van de blogs die Philie en Teun, gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, bijhielden tijdens hun pelgrimstocht vanuit hun huis in Heemstede naar Auschwitz. Wat een bijzonder einddoel! Ze vertellen over het hoe en waarom van deze tocht.



Woensdag 8 februari en 22 februari | 20.00 uur | Ontmoetingskerk

Filmavonden 'Lourdes' en 'The Way'

Twee filmavonden over pelgrimeren. In 'Lourdes' volgen we een jonge vrouw in een rolstoel die met een groepsreis naar Lourdes gaat. Het wonder, waar iedereen tegen beter weten op hoopt, lijkt te gebeuren. Is Christine genezen of toch niet? In 'The Way' lopen we mee met Tom die op weg is naar Santiago de Compostela. Hij volgt het pad van zijn zoon Daniël die overleden is toen hij op pelgrimstocht was. Tom komt zichzelf tegen, maar ook andere mensen!



Woensdag 22 maart | 20.00 uur | Ontmoetingskerk

Jeruzalem: Heilige stad?! | Gied ten Berge en Julia Tebbe

Pelgrimeren blijkt een constant en veranderlijk fenomeen. Zeker de reizen naar het Heilige en/of Bijbelse land roepen de nodige vragen op. Gied ten Berge publiceerde het boek 'Kom en zie! Nieuwe pelgrims in het Heilige land' over een geëngageerde vorm van christelijke pelgrimage naar Israël en Palestina. Hij plaatst het thema pelgrimage in de tijd en de theologie. Julia Tebbe participeert in het oecumenisch begeleidingsprogramma (EAPPI) in Palestina en Israël namens de vredesorganisatie PAX. Zij vertelt over haar ervaringen in deze 'heilige' stad waar zoveel spanning en verdeeldheid heerst.



Woensdag 12 april | 20.00 uur | Apostolisch Genootschap

Moslims over de reis naar Mekka

De pelgrimstocht naar Mekka behoort tot de vijf zuilen van de Islam. Elke moslim moet zo mogelijk die bedevaart, de hadj, minstens eenmaal in het leven doen. We gaan in gesprek met een moslim die deze bedevaart heeft gemaakt.



Woensdag 10 mei | 17.00 uur | Ontmoetingskerk

Gemeente pelgrimage en samen eten

Je hoeft geen verre pelgrimage te maken. Je kunt ook reizen in jezelf. In je gedachten kun je je buiten je bestaande wereld plaatsen. We beginnen met een mini-pelgrimage in de buurt en wandelen ongeveer een uur voordat we aan tafel gaan.

Ontmoetingskerk - Frankrijklaan 4
Apostolisch Genootschap - Laan van Berlijn 254
Toegang gratis, collecte bij de uitgang
www.pksnschalkwijk.nl - www.apgen.nl