

Inspirerende Bronnen

De gezamenlijke kerken van Haarlem-Schalkwijk nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een aantal activiteiten die in het najaar van 2020 worden georganiseerd in de wijk. Inspiratie om de hoek!

Agenda najaar 2020

- Woensdag 30 september: Religie in China
- Woensdag 14 oktober : Westerbork Revue
- Woensdag 21 oktober : Iconen
- Woensdag 25 november : ` Dwars door de Bijbel

Adresgegevens in Haarlem

- Ontmoetingskerk Frankrijklaan 4
- Moeder van de Verlosserkerk Professor Eijkmanlaan 48
- Apostolisch Genootschap Laan van Berlijn 254

Gezien de coronamaatregelen dient u zich vooraf aan te melden voor onze bijeenkomsten.

U kunt dit vanaf twee weken van tevoren doen op de volgende website:

www.pknschalkwijk.nl

Contact: inspirerendebronnen@gmail.com

De avonden zijn vrij toegankelijk met een collecte bij de uitgang.

De rol van religie in China

Lezing door Meine Pieter van Dijk, ontwikkelingseconoom



In zijn boek “China, vriend of vijand?” (2020) besteedt Meine Pieter van Dijk aandacht aan de rol van religie in China. Is het doel het zoeken naar inhoud, die men in het communisme niet vindt, of een bron van verzet tegen het autoritaire regime, zoals de Chinese overheid lijkt te denken?

China’s succesvolle economie oogstte lange tijd bewondering over de hele wereld, maar die positieve kijk kantelt. President Xi rekende af met de Falung Gong en beschouwt de bloeiende Christelijke kerk als een allochtone religie. Men staat positiever tegenover het Boeddhisme en Taoïsme, die ook wel “populair religions” worden genoemd. Ook speelt het Confucianisme nog steeds een belangrijke rol, zij het dat de overheid vooral bepaalde denkbeelden van Confucius uitdraagt. Wat zijn de normen en waarden van een Chinees, vergeleken met onze denkbeelden over goed en kwaad? Is China een vriend of een vijand?

Woensdag 30 september

Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk

De Westerbork Revue

Lezing door Mieke Tillema, oud-docente Nederlands

Mieke Tillema, van 1969 tot 2008 lerares Nederlands aan het Stedelijk Gymnasium van Haarlem, schreef gedichtenbundels en essays.



Zij werkt aan de biografie van Ida Simons, concertpianiste en schrijfster van “Een dwaze maagd”. In Simons’ nalatenschap trof zij de tekst en pianomuziek van de “Parodistische Ritteroper Ludmilla” aan. Deze opera is als onderdeel van de laatste Westerbork Revue met de onheilspellende naam “Total Verrueckt” in juni 1944 opgevoerd, toen Simons met man en zontje daar gevangen zat.

In 2018 is “Ludmilla” door de herontdekking van dit unieke materiaal eenmalig opnieuw uitgevoerd. Mieke Tillema spreekt over dit wrange muziekspel, de Revue en de rol van Ida Simons hierin.

Woensdag 14 oktober 2020

Aanvang 20.00 uur Apostolisch Genootschap

Iconen

Lezing en rondleiding door Eltjo Limborgh, iconenschilder



Een icoon is een afbeelding van Christus, de Moeder Gods, heiligen of feesten zoals Kerstmis, op een houten paneel. Kunstenaar Eltjo Limborgh schildert sinds 2005 iconen. Werken van zijn hand worden in het najaar van 2020 tentoongesteld in de Ontmoetingskerk. In deze kerk bespreekt hij de kunstgeschiedenis van iconen, waarbij de Griekse en Russische school, de iconenstrijd in het Byzantijnse rijk, en de kerkpolitiek aan bod komen. Ook vertelt hij met welke technieken en materialen iconen gemaakt worden.

Aan de hand van een kleine rondleiding langs zijn werk komen we erachter welke symboliek er in zijn werken schuilt.

Woensdag 21 oktober 2020

Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk

Dwars door de Bijbel

Voorstelling door Kees Posthumus, theoloog en verhalenverteller



Kees Posthumus is een veelzijdig theoloog. Hij is verhalenverteller, kerkjournalist en dagvoorzitter. In de voorstelling “Dwars door de Bijbel” neemt hij ons in tientallen korte verhalen, samenvattingen en liedjes mee op een reis door de Bijbel. Het gaat daarbij vooral om de “dwarse” verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Over de barmhartige Samaritaan, de verloren zoon, Judas en de torenbouw van Babel. Alle liefdes, teleurstellingen en wonderen komen langs! Dat belooft een mooie avond te worden.

De voorstelling duurt ruim een uur en wordt georganiseerd in samenwerking met Wijk Centrum.

Woensdag 25 november 2020

Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk