

INSPIRERENDE BRONNEN

De gezamenlijke kerken van Haarlem-Schalkwijk nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een aantal activiteiten die in het najaar van 2018 worden georganiseerd in de wijk. Inspiratie om de hoek!

Alle avonden zijn vrij toegankelijk, behalve de maaltijd. Collecte bij de uitgang.



Agenda najaar 2018

Woensdag 26 september : Etty Hillesum

Woensdag 31 oktober : Jos Wienen

Woensdag 14 november : Maaltijd

Woensdag 28 november : Klankschalen

***Adresgegevens in Haarlem: Ontmoetingskerk
Frankrijklaan 4***

***Moeder van de Verlosserkerk
Professor Eijkmanlaan 48***

***Apostolisch genootschap
Laan van Berlijn 254***

***Contact:
inspirerendebronnen@gmail.com***

*Woensdag 26 september 2018
Aanvang 20.00 uur in de Moeder van de Verlosserkerk*

Lezing over Etty Hillesum



Door Wendela Vuylsteke-Van Ravels.
Communicatiedocente en geestelijk begeleider
van mensen op hun levensweg

Etty Hillesum werd geboren in een Nederlands-joodse familie en kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat ze in Auschwitz werd vermoord. In haar dagboek verwoordde ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling te midden van de turbulentie van de Tweede Wereldoorlog. Etty spreekt ons nog steeds aan, zowel haar leven als denken waren onconventioneel en zij overschreed in haar denken de toenmalige vaste denkpatronen. Haar ontwikkeling naar een zeer persoonlijk godsbegrip doorbrak volledig het traditionele beeld van die tijd en maakt haar modern en eigentijds. Zij heeft ons iets te zeggen over onze houding tegenover het geweld en de terreur, ook in onze tijd. Haar wijsheid is tijdloos en universeel.

Wendela vertelt over Etty's leven met de innerlijke en uiterlijke omslagpunten en haar groei in spiritualiteit.

*Woensdag 31 oktober 2018
Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk*

Religieuze tolerantie toen en nu

Lezing door Jos Wienen



Sinds 2016 is Jos Wienen (CDA) burgemeester van Haarlem. Eerder bekleedde hij deze functie in Katwijk. Maar Wienen is ook theoloog én historicus. Een van zijn favoriete onderwerpen is de figuur van Willem van Oranje. De ‘vader des vaderlands’ was in zijn tijd namelijk een voorvechter van religieuze tolerantie. Vanuit diens gedachtegoed zal Jos Wienen ons meenemen naar de actualiteit: Hoe kunnen we anno 2018 in Haarlem echt samenleven met mensen met zoveel verschillende religieuze en culturele achtergronden? Een bijzondere lezing door ‘onze’ burgervader, die persoonlijk sterk bij dit onderwerp betrokken is.

*Woensdag 14 november 2018
Aanvang 17.30 uur in de Ontmoetingskerk*

**Maaltijd rond het thema
Bijbelse levenswoorden:
Richtlijn in jouw leven ?**



De Bijbel verwarmt het hart. Op zoveel plekken en in zoveel verschillende bewoordingen in dit boek vind je hoop, trouw, bemoediging en Gods onvoorwaardelijke liefde. Mensen kunnen op heel verschillende manieren houvast hebben aan de Bijbel. Tijdens de maaltijd praten we met elkaar over Bijbelse levenswoorden die in ons leven een richtlijn vormen.

Kosten € 7,50 inclusief koffie vooraf en een drankje tijdens het diner.
Intekenen bij één van de drie kerken.

Woensdag 28 november 2018
Aanvang 20.00 uur Apostolisch Genootschap

De helende werking van klankschalen

Door Kees Huges, muziektherapeut en organist in Haarlem



Klankschalen zijn muziekinstrumenten, gemaakt uit een samengaan van verschillende metalen, waaronder goud, zilver en koper. Elke klankschaal heeft zijn eigen toon en klankkleur. De oorsprong van klankschalen vinden we in Tibet, waar ze worden gebruikt als eetkommen, offerschalen, slaginstrumenten of voor meditatie.

Kees zal voor ons een aantal klankschalen bespelen. Het is wonderbaarlijk wat je allemaal met deze schalen kunt doen. Hij vertelt over zijn werk in een psychiatrische instelling en de helende en rustgevende werking van klankschalen. Kortom, een boeiende avond die u niet mag missen.
